

Leren leiden vanuit vertrouwen en vrijheid

Persoonlijke leertrack Pro
The Undefended Leader



instituut voor
undefended
leadership



Persoonlijke leertrack Pro

Wil je een nog betere leider worden? Doe dan mee aan het vervolg op de Persoonlijke Leertrack. Speciaal voor leiders die al bekend zijn met *undefended* leiderschap.

Ben je al thuis in de materie van The Undefended Leader en wil je hierin verder groeien? Start dan met de Persoonlijke Leertrack Pro. In deze groepstraining verschuift het accent van persoonlijk leiderschap naar leiderschap in relatie tot de ander.

Je krijgt antwoord op vragen als:

- » Hoe stel ik de ander in staat om te groeien?
- » Hoe toon ik meer verkracht in spannende situaties?
- » Hoe ga ik om met worstelingen en maak ik daarin keuzes?

Dit levert het op

In de Persoonlijke Leertrack Pro ontdek je waarin je nog inconsistent bent en werk je hieraan. Je herkent welke situaties of gedrag je spannend vindt. Samen oefenen we hoe je hiermee om kunt gaan. De Persoonlijke Leertrack Pro is een

verdiepingsslag voor alle leiders die de kracht van The Undefended Leader al hebben ontdekt.

Het levert je op:

- » Je verdiept je visie op leiderschap vanuit het gedachtegoed van The Undefended Leader
- » Je voorkomt dat je terugvalt in oude patronen als je leiderschap onder druk staat
- » Je groeit in leiderschap, veerkracht en vertrouwen

Inhoud

Tijdens vijf leergesprekken onderzoeken we onder andere hoe je bewegelijker wordt in het wisselen tussen leiderschapshoudingen. Zo groeit de ander en komt er bij jou ruimte voor hen. Ook in deze track heeft zingeving en jouw betekenis als leider in de samenleving een plek.

Vanuit de vorige leertrack weet je wat *undefended* leider zijn oplevert en waar er nog ruimte voor groei is. Jouw persoonlijke leerdoelen zijn dan ook een belangrijk in deze leertrack.

Zo leer je

Je leert door literatuurstudie, luister- en verbeeldingsoefeningen, *action learning* (veranderen in de praktijk) en leergesprekken. In een periode van een half jaar heb je vijf leergesprekken van 90 minuten.

De leergesprekken zijn een combinatie van interactie, kennisdeling en oefenen met praktijksituaties. In de afgeschermd online leeromgeving zie je jouw voortgang, is er ruimte voor reflectie en je vindt er materialen ter inspiratie en verdieping.

Leer je liever in groepsverband? Bekijk hier onze [groepstraining](#).

Voor wie?

Deze track is speciaal voor leiders die de Persoonlijke Leertrack hebben gevolgd en verdieping zoeken. Je weet nu wie jij bent in leiderschap en je wilt je visie op leiderschap versterken en de ander *undefended* coachen.

Begeleiders

Oeds Blok of Liesbeth van Tongeren trekken als begeleiders met je op tijdens de leertrack. Alle begeleiders van het Instituut voor Undefended Leadership zijn gediplomeerd coach. Zij begeleiden deze track onder licentie en supervisie van Mind.World Ltd uit Engeland.

“Bewegelijkheid is de belangrijkste bekwaamheid die een leider zou moeten ontwikkelen.” – Dr. Simon Walker, The Undefended Leader

Praktische informatie

Duur: ongeveer een half jaar

Investering: 1.695,- (vrij van btw) en 42 uur studiebelasting (1,5 PE punten). Alle materialen en het boek ‘Leidinggeven met niets te verliezen’ zijn inbegrepen

Locatie: Het Netwerkkantoor, Arnhemseweg 6, Amersfoort

Heb je alle opdrachten afgerond? Dan ontvang je het certificaat The Undefended Leader.

[Ja, ik schrijf mij in](#)

Ik ontvang graag eerst meer informatie tijdens een vrijblijvend adviesgesprek

Ervaringen van deelnemers

De leertrack heeft mij op het pad gezet om anders om te gaan met de dingen die ik lastig vind. Er niet voor weglopen, mezelf niet verbieden

ermee bezig te zijn, maar het ‘open gooien’ voor mezelf en in contact met anderen. Ik heb gemerkt dat er zo minder van m’n energie weglekt, sterker nog het geeft energie.

Els van der Wolf Dominee Protestante Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid

Ik ervaar minder angst en meer rust in mijn manier van leidinggeven. Minder bang ‘anderen kwijt te raken’.

Aarnoud van der Deijl Pastor Protestantse Kerk in Nederland

Leidinggeven met ruimte voor de ander

The Undefended Leader bevat veel materiaal voor verdere verdieping en voeding als *undefended* leider. Vanuit dit materiaal hebben we de vervolgleertrack The Undefended Leader Pro ontwikkeld. Waar de eerste leertrack zich met name richt op persoonlijk leiderschap, creëert The Undefended Leader Pro ruimte voor leiderschap in relatie tot de ander, zowel in gewone als in spannende situaties.

Simon Walker, vader van het gedachtegoed, legt uit dat leiders de mensen om hen heen beïnvloeden en daarbij een wereld proberen te creëren die aan hun eigen behoeften voldoet. Zo wordt de gemeenschap een verlengstuk van de leider. Hierdoor ontstaat de verplichting voor leiders om niet alleen zichzelf te leren kennen, maar ook om vrij te worden van zichzelf. Vanuit die vrijheid kunnen leiders *undefended* doelen nastreven in hun organisatie, met als kern anderen te helpen om het leven dat zij als specifiek persoon hebben ontvangen te aanvaarden en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

Prikkelend gezegd:

‘Zolang wij zelf niet vrij zijn, zal onze organisatie niet vrij zijn.’

Moreel gezag

Walker neemt ons in zijn trilogie mee naar de geschiedenis en vertelt dat veel grote leiders (niet alle) heftige periodes in de wildernis doormaken. Hij verwijst hierbij onder andere naar het verhaal van Nelson Mandela. In veel gevallen hebben deze leiders hun gezag verdiend door wat ze hebben meegemaakt, door wat ze hebben moeten opofferen, en vaak door waar ze mee hebben geworsteld of wat ze hebben verloren. Terwijl iedereen toekeek werd hun integriteit onder de loep genomen, werden hun motieven en toewijding onderzocht. In dit proces

werd hun morele moed zichtbaar en leerden zij leiding te geven met niets te verliezen. In The Undefended Leader Pro komt aan de orde dat moreel gezag verbonden is met het bewijs betrouwbaar te zijn, meestal door lijden heen.

Ontdekkingstocht naar meer vrijheid en bewegelijkheid



instituut voor
undefended
leadership